

Het Blauwe Fonds beheert erfenissen en schenkingen

Solidariteit tussen generaties

Door homo-emancipatieprojecten financieel te steunen wil Het Blauwe Fonds onze rechten en vrijheden permanent bewaken en versterken. “Nu en vooral in de toekomst”, zegt voorzitter Coos Huijsen. “De mensen die vriend zijn van Het Blauwe Fonds dragen de homo-emancipatie een warm hart toe.”

TEKST ADRI VAN ESCH

“Daar komen de suikeroompjes!” Deze vrolijke en goedbedoelde uitroep op een familiefest zetten Coos Huijsen en zijn man Lank aan het denken. “Goedbeschouwd is het vreemd dat als je geen kinderen hebt, dat je dan per definitie de suikeroom bent”, vertelt Coos. “Buitenstaanders vullen dan simpelweg voor je in dat je bezit naar je familie gaat. Bij ons riep dat de vraag op wat we eigenlijk met onze nalatenschap doen. We wilden méér dan alleen maar de suikeroom zijn, we wilden dat er later ook iets zinnigs met ons geld zou worden gedaan. Daarom richtten Lank en ik een stichting op: 15 juni 1973 noemden we die, de dag dat we elkaar leerden kennen. Het was een noodgreep, iets van ons beiden. Om te regelen dat onze nalatenschap goed terecht zou komen. In gesprekken met vrienden merkten we dat het vraagstuk over erfenissen ook bij hen leefde. Sommigen wilden bewust geen suikeroom zijn, anderen wilden dat best, maar wilden meer doen met hun geld. We kwamen op het idee een fonds op te richten, bedoeld om ook in de toekomst de rechten en vrijheden van homoseksuelen permanent te bewaken en te versterken. Het fonds wil dat bereiken door homo-emancipatieprojecten financieel te steunen.”

Vijf mensen met dezelfde ideeën schoven in 2008 bij elkaar aan tafel met het idee een groter fonds op te zetten: Coos Huijsen – historicus, schrijver en oud-Tweede-Kamerlid – en zijn man Lank, ondernemer Ernst Nijkerk en Tom Mikkers – theoloog en algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap – en zijn partner Peter. Zij kwamen al snel overeen dat het fonds degelijk moest worden en controleerbaar. Daarom vroegen ze meteen de ANBI-status aan – de officiële erkenning voor Algemeen Nut Beogende Instellingen – en werd er een Raad van Toezicht ingesteld, bestaande uit burgemeester van Groningen Peter Rehwinkel, rechter Jan-Wolter Wabeke en Boris Dittrich, advocacy director LGBT Rights Program bij de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. “Een mooie, paarse toezichtcommissie”, lacht Coos, refererend aan de PvdA-, VVD- en D66-achtergrond van de drie heren. Van Jan-Wolter Wabeke kwam met het idee het nieuwe fonds te koppelen aan de kleur blauw. Huijsen:

“We dachten in eerste instantie natuurlijk aan een naam met roze erin, maar Jan-Wolter wees op het boek *L'Amour Bleu*, met foto's over homoseksualiteit uit het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. De term *Ballet Bleu* werd in die tijd gebruikt voor homoseksualiteit: mannen met mannen, *Ballet Rose* was voor heteroseksualiteit, mannen met vrouwen. Het leek ons wel een goede kleur: blauw staat voor het mannelijk geslacht. Dus werd de naam Het Blauwe Fonds.”

Het Blauwe Fonds beheert geld uit schenkingen en nalatenschappen van mensen en organisaties die de homo-emancipatie een warm hart toedragen. Zodat de vruchten van de homo-emancipatie bewaard blijven, van generatie tot generatie, zo staat in de doelstellingen van het fonds. Voorzitter Coos Huijsen knikt. “In de jaren tachtig was er in de homogemeenschap een enorme solidariteit, onder meer aangewakkerd door de ziekte aids. In de afgelopen decennia is er door die solidariteit veel bereikt, denk aan de openstelling van het burgerlijk huwelijk. Maar de laatste jaren

zie je een maatschappelijke terugslag. De emancipatie gaat wel door, maar er zijn conjuncturele golfbewegingen. We zitten nu in een dal, door de veranderende samenstelling van de bevolking, maar ook door het verminderen van subsidies. Het Blauwe Fonds wil bereiken dat er ook in de toekomst gewerkt kan worden aan de verdere emancipatie van homo's, lesbiennes en transgenders. Het gaat om de solidariteit tussen generaties: mensen laten hun erfenis of nalatenschap beheeren door Het Blauwe Fonds, dat er voor zorgt dat het geld in de toekomst goed en verantwoord wordt ingezet voor homo-emancipatie.”

Bij de honorering van emancipatieprojecten onderscheidt Het Blauwe Fonds momenteel drie thema's: coming out, geweld en ouderen. Coos Huijsen was zelf onder meer rector van een middelbare school en weet uit ervaring hoe moeilijk het tegenwoordig is om uit te komen voor je seksuele gevoelens. “Jongeren die

van megascholen, minder aandacht voor cultuuroverdracht inclusief normen en waarden, de demografische verschuivingen, het zorgde ervoor dat het liberale klimaat op scholen verdween. Voor Het Blauwe Fonds is dat een belangrijk aandachtspunt. En net zoals jonge mensen hun jeugd niet ten volle kunnen ervaren, zo kunnen senioren die in verzorgingshuizen terecht komen hun welverdiende oude dag niet beleven. Omdat ze weer terug de kast in moeten vanwege de homovijandigheid in zulke instellingen. Het Blauwe Fonds wil bijdragen aan projecten die een leefbare omgeving voor oudere homomannen en lesbische vrouwen bevorderen, aan acties die acceptatie in het onderwijs nastreven en aan projecten die geweld tegen homo's helpen voorkomen.”

Hoewel er nu al regelmatig een beroep wordt gedaan op Het Blauwe Fonds, moet het echte werk nog komen. “De

mensen die hun erfenis aan Het Blauwe Fonds nalaten of vriend zijn van onze stichting stuiten nog van energie”, lacht Coos Huijsen. “En wij wensen hen nog vele gezonde jaren toe. De grootste klappers gaan pas later komen; als door de nalatenschappen aan het fonds huizen, bedrijven en sommen geld vrijkomen. Toch proberen we ook nu al wat te betekenen voor mensen en organisaties die zich inzetten voor de homo-emancipatie. Met behulp van de kennis van de Vrienden van Het Blauwe Fonds, door de juiste mensen met elkaar in contact te brengen of met financiële steun, al is die nu nog bescheiden. Zo hebben we het COC en het Nationaal Ouderenfonds met elkaar in contact kunnen brengen en op die manier het Roze Loper-project kunnen helpen en wordt er nu nieuwe deskundigheid op dit terrein ontwikkeld. Met het kapitaal van nu gaat het nog om incidentele zaken, het kapitaal van de erfenissen moet nog komen.”

Mensen die nadenken over wat er met hun geld of bezittingen moet gebeuren na hun dood en die overwegen daarmee de homo-emancipatie ook voor de toekomst veilig te stellen, kunnen contact opnemen met Het Blauwe Fonds. Het fonds kan adviseren, bijvoorbeeld over een geschikte notaris. “Maar tegen elke notaris in Nederland kan men zeggen dat Het Blauwe Fonds in de nalatenschapregeling moet worden opgenomen”, benadrukt voorzitter Huijsen. “Op die manier draag je daadwerkelijk bij aan de solidariteit tussen generaties en dat is wat mij zo aanspreekt in Het Blauwe Fonds.”

Meer informatie op www.blauwefonds.nl

◀ ‘We wilden méér dan alleen maar suikeroom zijn’

op school niet uit de kast durven komen, verliezen een stuk van hun jeugd. In een omgeving waar ‘homo’ een veelgebruikt scheldwoord is kunnen zij niet praten over hun eerste verliefdheid, over een wezenlijk onderdeel van hun puberteit, raken ze verward en soms zelfs in paniek. Dat raakt mij enorm! De beschermende intimiteit van kleinere scholen die werd ingeruild voor de massaliteit

